

Ett medmänskligare samhälle

Bräcke
diakoni 



*Vård och omsorg
– men inte bara*

Vård och omsorg – men inte bara

Vi är Bräcke diakoni. Mer än 90 år av vård och omsorg utan vinstsyfte, för dem som behöver det. Men inte bara. Vi vill vara med och göra hela samhället medmänskligare.

Livet ska levas – hela livet

Okej, vi har inte räknat – men det är väldigt många människor vi möter varje dag. Alla har sina egna behov, förutsättningar och drömmar. Och det är med stolthet vi säger att vi inte behandlar alla lika. För alla är naturligtvis inte likadana. Däremot ska alla känna att de blir tagna på allvar hos oss. Där de är vill vi också vara. Och de behov som finns vill vi möta. Genom hela livet.

Vi gör det genom ett fyrtiotal verksamheter inom områdena hälsovård, funktionshinder och äldreomsorg. Det är bland annat vårdcentraler, rehabilitering, psykiatri, barn- och ungdomsverksamheter och hospice. Både stora och lite mindre, men alla lika viktiga.

Huvudkontoret finns i Göteborg, men våra verksamheter på många olika platser i landet.

En passionerad 90-åring

Vi har varit med ett tag. Faktiskt ända sedan 1923. Och med 90 år på nacken är vi piggare och mer nytänkande än någonsin.

Vi har redan från början förstått att vård och omsorg behöver både hjärta och hjärna. Och en stor portion medmänsklighet. De flesta möter den kanske närmast hos våra medarbetare – över 1000 personer som gör skillnad tillsammans.

Hoppas vi stör

När samhället ändras, ändras behoven. Och det gör vi också. Men vår vision, "Ett medmänskligare samhälle", står vi för. Det är inte så lite det. Det innebär bland annat att vi vill ifrågasätta och göra något åt de behov vi ser. Vi delar med oss av vår kunskap och är självklart beredda att lära av andra. Och vi vill se till att samhällets resurser används på bästa sätt – där de behövs. Själva återinvesterar vi den vinst vi gör. Förstås.